



Πυξίδα



Δεκέμβριος 2008

Ημερήσια Εκδρομή στο Κτήμα Συγγρού - 7.12.2008

Οι μήνες περνούσαν και η Ομάδα μας είχε κάνει τόσο ωραίες δράσεις, όμως έλλειπε το κερασάκι στην τούρτα. Και ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα σε ένα πρόγραμμα Ομάδας; Οι εκδρομές βεβαίως! Έτσι την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2008 είχαμε προγραμματίσει να πάμε την πρώτη μας ημερήσια εκδρομή για φέτος με την Ομάδα μας.

Ο προορισμός, το «Κτήμα Συγγρού». Ένα μέρος που θέλαμε από πέρυσι να το επισκεφτούμε, αλλά δεν μπορέσαμε λόγω καιρικών συνθηκών να πάμε. Φέτος όμως πήγαμε!!! Αν και ο καιρός μέσα στην εβδομάδα δεν ήταν ο καλύτερος, η Κυριακή ήταν ηλιόλουστη κάτι που μας



βοήθησε πολύ.

Το ραντεβού μας ήταν για της 8:00 π.μ. στο Τροκατερό στο τέρμα του λεωφορείου 550 για Κηφισιά.

Τα παιδιά πολλά καθώς 24 άτομα από τα 29 που έχει η Ομάδα μας είναι πολύ καλή συμμετοχή!!! Αφού μαζεuthήκαμε ξεκινήσαμε για το «Κτήμα Συγγρού». Εκεί περάσαμε μια Κυριακή με τη φύση με πολύ παιχνίδι και τραγούδι. Το ρολόι έδειξε 15:00 μμ και δυστυχώς έπρεπε να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Στο γυρισμό έβλεπες πρόσωπα χαρούμενα και τα αστεία και τα πειράγματα δεν έλλειπαν.

Έτσι με την επιτυχία αυτής της εκδρομής «ζεσταθήκαμε», λίγο καθώς δεν ξεχνάμε το μεγάλο μας στόχο τη χειμερινή μας εκδρομή στο Βόλο από της 1-4 Ιανουαρίου 2009.

Με την ευχή ότι θα είμαστε όλοι εκεί ανανεώνουμε το ραντεβού μας.



Η Πρότυπη Ενωμοτία πάει Κινηματογράφο - 13.12.2008



Οι ΓΛΑΡΟΙ μετά από μια ανάπαυλα μηνός από την πρώτη τους εκδρομής, συνεχίζουν ακάθεκτοι. Αυτή τη φορά είχαν κανονίσει να πάνε κινηματογράφο!!! Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν και το Σάββατο στις 18:00 μ.μ. μαζεuthήκαμε για να δούμε μια ωραία ταινία στα Village στο Παλαιό Φάληρο. Η ταινία ήταν πολύ καλή και άρεσε σε όλους μας.



«Το άστρο των Χριστουγέννων» στο Πλανητάριο - 14.12.2008



Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2008 επισκεφτήκαμε το Πλανητάριο για να παρακολουθήσουμε την παράσταση «Το άστρο των Χριστουγέννων».

Η συμμετοχή ήταν καλή καθώς ήρθαν 23 παιδιά!!! και μαζί τους οι 3 βαθμοφόροι της Ομάδας.

Κοιτάζοντας πίσω στους αιώνες που πέρασαν από τη γέννηση του Χριστού στη φτωχική φάτνη της Βηθλεέμ, δεν είναι δυνατόν παρά να αισθανόμαστε έναν απέραντο θαυμασμό για τη βαθιά και ριζική επίδραση που είχε η γέννηση του στον κόσμο μας. Η γέννηση αυτή γνωστοποιήθηκε στους ταπεινούς βοσκούς από «πλήθος στρατιάς ουρανού» και στο λαό του Ισραήλ από την

άφιξη των Σοφών Μάγων της Ανατολής. Με οδηγό τους το φως «αστέρος ον είδον εν τη Ανατολή», διέσχισαν ερήμους και όρη για να έρθουν να προσκυνήσουν «το άγνωστο αυτό παιδίον».

Επιστρέφοντας στην Εστία μας σηκώσαμε τα μανίκια γιατί μας περίμενε πολύ δουλειά. Στις 21/12/2008 είχε προγραμματιστεί το Μπαζάρ μας το οποίο θα πουλούσε γλυκά φτιαγμένα από τα παιδιά. Έτσι κάθε τμήμα είχε αναλάβει και κάποιο γλυκό. Η Ομάδα είχε αναλάβει να φτιάξει γεμιστά σοκολατάκια. Απλώσαμε τα τραπέζια έξω. Μοιράσαμε αρμοδιότητες σε κάθε ενωμοτία και μετά από λίγη ώρα όλα ήταν έτοιμα για πούλημα.



Υπαίθριο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ Γλυκών - 21.12.2008



Οι γιορτές έφτασαν. Η θέληση όλων μας να προσφέρουμε κάτι για το καλό του Συστήματος που τόσο αγαπάμε μεγάλη!!! Την Κυριακή από της 10:00 – 16:00 πραγματοποιήθηκε το Μπαζάρ



μας. Ένα Μπαζάρ διαφορετικό από τις άλλες φορές καθώς φέτος για πρώτη φορά αποφασίσαμε να φτιάξουμε μόνο γλυκά και να τα κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Από τις 10:00 και για αρκε-



τές ώρες βρεθήκαμε μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου και μέσα από ένα συνδυασμό με παιχνίδια και πώληση γλυκών περάσαμε ένα ωραίο Κυριακάτικο πρωινό!!!

Ένα μεγάλο Μπράβο σε όλους για την προσπάθεια στην οποία κάναμε για να πραγματοποιηθεί το Μπαζάρ μας. Και οι πωλήσεις πήγαν περίφημα!



Κάλαντα 24 & 31.12.2008



Καλὴν ἡμέραν ἄρχοντες, ἀν εἶναι ορισμός σας...

Ἀρχιμηνιά και ἀρχιχροιά, ψηλή μου δέντρολιβανιά...

Οι γιορτές έφτασαν και μαζί με τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα και όλα τα χριστουγεννιάτικα έθιμα ακόμα μια χρονιά ψάλαμε τα πατροπαράδοτα Κάλαντα.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 10:00 πμ και 17:00 μμ τα παιδιά πήγαν το πρωί στην γειτονία του

Συστήματος μας και το απόγευμα σε παλιούς προσκόπους του Συστήματος και φίλους.

Ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά της Ομάδας που βοήθησαν στα Κάλαντα.



Καλά Χριστούγεννα