



Πυξίδα

Φεβρουάριος 2008

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή και το Κέντρο Γαία, 3.2.2008

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2008 η Ομάδα μας επισκέφτηκε το Μουσείο Γουλανδρή και το εκπαιδευτικό κέντρο Γαία. Η δράση αυτή ξεκίνησε στις 9:00 π.μ. το πρωί και τελείωσε γύ-



ρω στις 14:00 μ.μ. το μεσημέρι.

Το Μουσείο Γουλανδρή βρίσκεται στην Κηφισιά σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Βέβαια η αλήθεια είναι πως η Κηφισιά δεν είναι και τόσο κοντά στην Εστία μας όμως!

Η δράση αυτή ήταν πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά γιατί τα έφερε σε επαφή με το βασίλειο των φυτών και των ζώων και τον εισάγει με εύληπτο και απλό τρόπο στη λειτουργία του φυσικού και ζωικού κόσμου, στην αλληλεξάρτηση και ισορροπία των οικοσυστημάτων. Ακόμα στο κέντρο Γαία μέσα από διάφορες δραστηριότητες είδαμε και μάθαμε πως μπορούμε να βοηθάμε τον πλανήτη μας να πηγαίνει καλύτερα.

Συγκεκριμένα καταλάβαμε πως λειτουργεί ο πλανήτης Γη εδώ και εκατομμύρια χρόνια και τη σημερινή κατάσταση, με τις παρεμβάσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Όλα ξεκινούν με ένα συναρπαστικό πολυθέαμα

που έχει τίτλο «Ο Κόσμος μας Σήμερα». Είναι μια πρώτη γνωριμία του πλανήτη, με την ποικιλία των τοπίων του, της βλάστησης και του ζωικού πλούτου του και με την παρουσία του ανθρώπου σ' όλο της το φάσμα.

Ένα είναι σίγουρο ότι περάσαμε πολύ όμορφα και η δράση αυτή θα μας μείνει αξέχαστη για πολύ καιρό!



Να προσέξω αυτό το Μήνα

- Μουσείο Γουλανδρή, μια άλλη εμπειρία...
- Προετοιμάζοντας το θεατρικό της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
- Η Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του Συστήματος, μια ξεχωριστή παρουσία...
- Ημέρα Σκέψης 2008
- Χιόνι στην Αττική!!!

Συγκέντρωση προετοιμασίας στην Εστία, 10.2.2008

Την Κυριακή αυτή πιστοι στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας συγκεντρωθήκαμε στην Εστία μας στις 10:30 π.μ. για μια ακόμα δράση. Ο στόχος μας ήταν να προετοιμαστούμε για την απογευματινή εκδήλωση κοπής της Πίτας του Συστήματος και βεβαίως να περάσουμε δύο ώρες ευχάριστα και δημιουργικά.

Τα παιχνίδια πολλά, όπως άλλωστε και τα τραγούδια



έδωσαν ένα κλίμα χαράς σε όλους όσους βρεθήκαν την μέρα εκείνη στην φιλόξενη πάντα εστία μας.



Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Συστήματος-Ίδρυμα Ευγενίδου, 10.2.2008

Την Κυριακή 10.2.2008 και ώρα 18:30μ.μ είχαμε κλείσει τους όμορφους χώρους του Ίδρυματος Ευγενίδου για να κόψουμε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συστήματος για την νέα χρονιά.

Οι πρόβες πολλές, τα θεατρικά δύο και ένα τηλεπαιχνίδι, και βεβαίως λίγα λόγια από τον Αρχηγό Συστήματος Φίλιππο Προκόπη, τον Αρχηγό Αγέλης Χρήστο Καψάλη, τον Αρχηγό Ομάδας Μιχάλη Λυγερό, την Αρχηγό Κοινότητας Κάτια Σταυρουλάκη και τον επικεφαλής της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπράτασης Κλώντ Αρκούρ.

Οι προσκεκλημένοι, γονείς, παλαιοί πρόσκοποι και φίλοι που μας τίμησαν πολλοί. Όμως εκτός από του προσκεκλημένους μας και το Σύστημα μας έδειξε τη δύναμη του και έμεινε πιστό στο σλόγκαν του «**Μεταξύ των Καλύτερων**». Από την Ομάδα μας ήταν εκεί **28 Πρόσκοποι** και οι τρεις βαθμοφόροι της, σύνολο 31 άτομα. Ναι, ναι καλά διαβάσατε **31 άτομα!!!**, κάτι που ενδεχομένως να αποτελεί και ρεκόρ παρουσιών.

Η γιορτή μας ξεκίνησε. Ο Αρχηγός Συστήματος Φίλιππος Προκόπης πήρε το λόγο και καλωσόρισε τον κόσμο. Στη συνέχεια ακολούθησε το θεατρικό Αγέλης, το οποίο ήταν πολύ καλό και η οπτικοακουστική παρουσίαση και η ομιλία του Αρχηγού της Χρήστου Καψάλη. Και ήρθε η ώρα για την Ομάδα μας. Η Ομάδα με την βοήθεια του Αρχηγού της Μιχάλη Λυγερού και του Υπαρχηγού της



Κώστα Γερακάρη είχε ετοιμάσει το θεατρικό «**Η Αίθουσα του Θρόνου**». Το θέμα ήταν ο παλιός και νέος χρόνος και τα επακόλουθα που έχουν. Μια εναλλαγή σε διαλόγους και συμμετοχή των 4 εποχών του χρόνου, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι.

Την Ομάδα του θεατρικού αποτέλεσαν οι: Αλέξανδρος Ντόστογλου, Αρριγκόνι Λουίζι,



Αρκούρ Μπερνάρ, Θεόδωρου Αργύρης, Ζώρζος Μάρκος, Λάιος Αλέξανδρος, Σακελλαρόπουλος Πέτρος, Τσομπάνη Νίκη, Βαγιωνίτη Γιολάντη Ντόστογλου Ευτυχία, Αρκούρ Μαντλέν, Μαγδαληνός Μιχάλης.

Το θεατρικό μας είχε μεγάλη επιτυχία σύμφωνα με τα λεγόμενα του κόσμου!!

Για να πραγματοποιηθεί το θεατρικό με τόση επιτυχία τα παιδιά καθώς και οι βαθμοφόροι αφιέρωσαν αρκετό χρόνο εκτός των τακτικών συγκεντρώσεων. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους!!!

Ο Αρχηγός της Ομάδας Μιχάλης Λυγερός αφού παρουσίασε του συνεργάτες του και τις



ενωμοτίες, στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στις επιδιώξεις της Ομάδας για τη νέα χρονιά οι οποίες είναι:

- Να διατηρήσουμε τον αριθμό της Ομάδας μας σε υψηλό επίπεδο, καθώς και τη συμμετοχή των παιδιών στις δράσεις της.
- Να εμπλουτίζουμε συνεχώς το πρόγραμμα με ελκυστικές δράσεις που θα προσφέρουν νέες εμπειρίες και γνώσεις στα παιδιά.
- Να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία ώστε να είμαστε κοντά στη φύση με εκδρομές μονοήμερες αλλά και πολυήμερες.
- Να πραγματοποιήσουμε τη θερινή μας κατασκήνωση, όπως κάθε χρόνο.

Τις Παρουσιάσεις των τμημάτων έκλεισε η Κοινότητα των Ανιχνευτών με ένα πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι στο οποίο συμμετείχαν πολλοί από τους προσκεκλημένους και την παρουσίαση της από τις δράσεις της χρονιάς που πέρασε. Τέλος ο Αρχηγός Συστήματος αναφέρθηκε στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τη συμμετοχή του Συστήματος στην βοήθεια που πρόσφερε το ΣΕΠ στις πυρόπληκτες περιοχές και τίμησε με ένα αναμνηστικό όλους τους βαθμοφόρους του Συστήματος που βοήθησαν, πιστοί πάντα στην προσκοπική τους υπόσχεση. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το κόψιμο της πίτας και την προσφορά ενός όμορφου μπουφέ εδεσμάτων που είχαν επιμεληθεί τα μέλη της ΕΚΣ.

Ημέρα Σκέψης - Βραδινό Παιχνίδι Πόλεως, 23.2.2008



Η 22 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο γιορτάζεται από όλους του προσκόπους του κόσμου ως Ημέρα Σκέψης του ιδρυτή μας Λόρδου Baden Powell. Με αφορμή αυτόν τον εορτασμό οργανώσαμε ένα βραδινό παιχνίδι πόλεως στο Παλιό Φάληρο. Σκοπός της κάθε ενωμοτίας ήταν μέσω μιας σειράς σταθμών και δοκιμασιών να βρει και να συνθέσει το τελευταίο μήνυμα του Baden Powell, προς τους Προσκόπους όλου του κόσμου. Η δράση ξεκίνησε με παιχνίδια από διάφορες χώρες και μετά το παιχνίδι πόλεως έγινε μια ωραία παρουσίαση με φωτογραφίες και στοιχεία από τη ζωή του ιδρυτή μας από τον Αρχηγό.

Τέλος ακολούθησε διεθνή κουζίνα με φαγητά από διάφορες χώρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στις κυρίες Σούλα Βασοπούλου, Μαίρη Βαγιωνίτη, Γωγώ Δανοπούλου και Ιωάννα Ντόστογλου για την πολύτιμη βοήθεια τους, οι οποίες με τις μαγειρικές τους ικανότητες προσέφεραν ένα διεθνή μπουφέ όμορφων φαγητών που γευθήκαμε όλοι!!!

Ημερήσια Εκδρομή στο Κτήμα Συγγρού Χιόνι στην Αττική !!! 17.2.2008

Μετά από τις εκδρομές σε Σούνιο, Αίγινα και Θεσσαλονίκη, ήρθε η ώρα να πάμε ακόμα μια ημερήσια εκδρομή στο Κτήμα Συγγρού αυτή τη φορά.

Όμως όλα ωραία και καλά τα είχαμε προγραμματίσει, αλλά δεν είχαμε ρυθμίσει δυστυχώς για εμάς το θέμα του καιρού. Από την Παρασκευή ακούγαμε ότι θα χιονίσει ακόμα και μέσα την Αττική, ωστόσο δεν βλέπαμε τον καιρό να το εννοεί. Ωστόσο προετοιμαστήκαμε ενημερώνοντας τα στελέχη ότι σε περίπτωση χιονιού για λόγους ασφαλείας θα αναβληθεί η εκδρομή και αν οι συνθήκες το επιτρέπουν θα γίνει συγκέντρωση. Η Κυριακή μας επεφύλαξε ένα χιονισμένο τοπίο με ακόμα και τους δρόμους γεμάτους από χιόνι!!!. Ευνόητο είναι ότι δεν υπήρχε περιθώριο για καμία δράση.