



Πυξίδα

Μάρτιος 2008

Αθλητική Ημερίδα – 2.3.2008

Την Κυριακή 2 Μαρτίου 2008, είχαμε προγραμματίσει για δεύτερη φορά φέτος να ασχοληθούμε με μια αθλητική δράση.



Τα παιδιά πέρασαν 2 ώρες κάνοντας διάφορα αγωνίσματα και η γυμνάζοντας το σώμα τους αρκετά.

Η ημέρα ήταν ηλιόλουστη και ο υδράργυρος

βρισκόταν σε καλά για την εποχή επίπεδα. Επισκεφθήκαμε το Αθλητικό Κέντρο του Δήμου μας, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα της περιοχής, καθώς μπορείτε να ασχοληθείτε σχεδόν με όλες τις αθλητικές δραστηριότητες.

Την ημέρα αυτή ήρθαν 20 Πρόσκοποι, έτσι η δράση είχε πολύ καλή συμμετοχή. Στο τέλος



της δράσης όλοι ήταν χαρούμενοι καθώς ευχαριστήθηκαν από τα αγωνίσματα και τα παιχνίδια που παίξαμε.

Γύρω στις 14:00 γυρίσαμε στην φιλόξενη Εστία μας κάναμε τυπικά λήξης και Συμβούλιο Τιμής και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή.

Να προσέξω αυτό το Μήνα

- Αθλητική ημερίδα
- Μια δράση που δεν έγινε...
- Διήμερη εκδρομή στην Περιδικόβρυση Παρνασσού
- Μια ανεκπλήρωτη επιθυμία...
- 25η Μαρτίου 2008

Επίσκεψη σε ραδιοφωνικό σταθμό, «μια δράση που δεν έγινε» - 9.3.2008

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 40 μέρες πριν την Ανάσταση γιορτάζουμε την Καθαρή Δευτέρα, πετώντας χαρταετούς και τρώγοντας σαρακοσιανά εδέσματα. Για την Κυριακή αυτή 9 Μαρτίου 2008 είχαμε προγραμματίσει χωρίς να λά-

βουμε υπόψη μας ότι είναι το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας να πάμε σε ραδιοφωνικό σταθμό. Μόλις το καταλάβαμε αναβάλαμε τη δράση καθώς θεω-



ρήσαμε ότι καλό θα είναι τα παιδιά να το περάσουν οικογενειακά, ίσως και με μια εκδρομή με τους γονείς τους. Σίγουρα θα μας δοθούν άλλες ευκαιρίες να πάμε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.



Διήμερο στην Περδικόβρυση Παρνασσού 22-23.3.2008

Το Σάββατο 22 Μαρτίου 2008 έφτασε. Είχε έρθει η ώρα να πραγματοποιήσουμε μια εκδρομή μετά από αρκετό καιρό. Προορισμός μας αυτή τη φορά ήταν το βουνό Παρνασσός και ένα πολύ όμορφο προσκοπικό κατασκηνωτικό κέντρο που βρίσκεται εκεί, η Περδικόβρυση.



Είχαμε κλείσει το καταφύγιο για να διανυκτερεύσουμε το βράδυ. Ένα καταφύγιο με κουζίνα, τζάκι, καλοριφέρ και τουαλέτες αξιοζήλευτο η αλήθεια είναι. Στην εκδρομή αυτή από συμμετοχές ήρθαν 13 Πρόσκοποι και 3 βαθμοφόροι.

Παρά όμως τις λίγες συμμετοχές εμείς βάλαμε το κέφι και τη ζωντάνια μας και όλοι όσοι συμμετείχαν στην εκδρομή πέρασαν πολύ ωραίες στιγμές.

Το διήμερο εκείνο έγιναν πολλά. Εκτός από τα παιχνίδια και τα τραγούδια αυτό που σίγουρα έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν το βραδινό παιχνίδι!!! Ένα βραδινό παιχνίδι με διάφορες δοκιμασίες που το ευχαριστήθηκαν όλα τα παιδιά.

Αξιοπρόσεκτο σε αυτή την εκδρομή ήταν η Τελετή Υπόσχεση του Μάρκου Ζώρζου. Ο Μάρκος μετά από αρκετό καιρό στην Ομάδα και έχοντας συμπληρώσει με αυτή την εκδρομή τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, υποσχέθηκε και μπήκε και αυτός επίσημα πλέον στην προσκοπική οικογένεια. Ακόμα η Ευτυχία Ντόστογλου ολοκλήρωσε την παρουσίαση της για τις φωτιές και πήρε το σημάκι για το Μαγείρεμα με φωτιές.



Την Κυριακή γύρω στις 16:00 αναχωρήσαμε από το καταφύγιο, λίγο στεναχωρημένοι, όμως ήμασταν σίγουροι ότι η επόμενη εκδρομή δεν

θα αργήσει να έρθει. Κατά τις 19:00 ήμασταν στην Εστία. Εκεί μας περίμεναν οι γονείς και φίλοι. Αφού εί-



παμε την κραυγή μας δυνατά στο προαύλιο της Εστίας ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την Παρέλαση.



Ιππασία, « μια ανεκπλήρωτη επιθυμία » – 16.3.2008

Η Ιππασία είναι μια πρωτότυπη και ωραία δράση για όλα τα παιδιά. Ωστόσο για να μπορέσεις να κάνεις ιππασία πρέπει να βρεθείς έξω από την πόλη σε μέρος που να υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές.

Έτσι την Κυριακή αυτή ξεκινήσαμε με κέφι και με πολύ όρεξη να επισκεφτούμε τον Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Βάρης.

Πρωί πρωί... κατά της 9:00 ! συγκεντρωθήκαμε στην Εστία μας καθώς για να είμαστε στον Ιππικό Όμιλο Βάρης στις 11:00 έπρεπε να



ξεκινήσουμε αρκετά νωρίτερα. Εκεί πήγαμε χρησιμοποιώντας το τραμ και το λεωφορείο. Πηγαίναμε έχοντας κλείσει το χώρο για να κάνουμε Ιππασία, καθώς είχαμε επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του χώρου.

Φτάνοντας όμως εκεί είδαμε ότι υπάρχει πολύς κόσμος. Με χαρά είδαμε ότι γίνονταν Ιππικοί Αγώνες. Αλλά δεν είχαμε καταλάβει ακόμα ότι δε θα μπορέσουμε να κάνουμε Ιππασία. Ρωτήσαμε τον υπεύθυνο και μας είπε ότι εκτάκτως γίνονται αγώνες. «Το λάθος είναι δικό μου που δεν σε πήρα τηλέφωνο να στο πω» ήταν τα λόγια του. Τα παιδιά στεναχωρήθηκαν καθώς περιμέναμε με μεγάλη λαχτάρα αυτή τη δράση. Είδαμε τους αγώνες και αυτό είναι μια εμπειρία, παίξαμε μερικά παιχνίδια και επιστρέψαμε. Υπάρχουν και αναποδιές...

Παρέλαση 25^{ης} Μαρτίου



Ήταν γύρω στις 9:30 π.μ, όταν οι ενωμοτίες άρχισαν να μαζεύονται στην Εστία με σκοπό να λάβουμε μέρος στην Παρέλαση.

Στην Παρέλαση για να θυμηθούμε ότι για να ζούμε εμείς ελεύθεροι σήμερα κάποιος έδωσαν ολόκληρο αγώνα. Να θυμηθούμε την Επανάσταση του 1821.

Η Ομάδα μας παρέλασε με 16 Προσκόπους και 2 Βαθμοφόρους, μαζί με την Αγέλη Λυκοπούλων και την Κοινότητα Ανιχνευτών.