



Πυξίδα

Ιανουάριος 2008

Τετραήμερη Εκδρομή στο Χορτιάτη και τη Θεσσαλονίκη 1-5/1/2008

Το 2008 μπήκε δυναμικά και η Ομάδα έβαλε πλήρη για τη νύφη του Θερμιακού, τη Θεσσαλονίκη!!! Η αναχώρηση μας έγινε την Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2008 στις 23:58 μ.μ από το Σταθμό Λαρίσης. Το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήσαμε αυτή τη φορά δεν ήταν ούτε πούλμαν,

Τα παιχνίδια πολλά, Baseball, Πατρόλο, προσκοπικών γνώσεων ψυχαγωγικά βραδινά και πολλά άλλα βοήθησαν ώστε τα παιδιά να περάσουν αξέχαστα.

Από τις εγκαταστάσεις του καταφύγιου μείναμε πολύ ευχαριστημένοι. Με το

τζάκι αλλά και το καλοριφέρ να μας προστατεύουν από το κρύο, την πλήρως οργανωμένη κουζίνα με τα μαγειρικά της σκεύη ώστε να μην μας λείπει τίποτα για το φαγητό μας, και τα ντους να φροντίζουν την υγιεινή μας.

Την Τρίτη μέρα κατεβήκαμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μείναμε στην Τοπική Εφορεία Τούμπας.

Εκεί από την αίθουσα στην οποία διανυκτερεύσαμε δεν έλλειπε η θέρμανση. Καθώς υπήρχε καλοριφέρ. Όπως ήταν

μοτία είχε ενωμοτιακό μαγείρεμα για το βραδινό!!

Το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2008 συνεχίσαμε το φωτογραφικό μας σαφάρι και γύρω στις 14:00 μ.μ επιστρέψαμε στην τοπική εφορεία Τούμπας. Φάγαμε υπέροχα σουβλάκια και αφού κάναμε τυπικά λήξης έφτασε η ώρα της επιστροφής. Στα τυπικά λήξης δόθηκε σε κάθε παιδί ένας μικρός Λευκός Πύργος σας αναμνηστικό για τη συμμετοχή του. Η αναχώρηση της αμαξοστοιχίας που θα μας μετέφερε στην Αθήνα ήταν προγραμματισμένη για της 16:29 μ.μ.



αλλά ούτε και πλοίο. Ήταν τρένο!

Ήταν λίγο μετά της 22:30 μ.μ όταν ένα να τα παιδιά που είχαν δηλώσει ότι θα έρθουν στην πρώτη μεγάλη απόδραση για φέτος, άρχισαν να έρχονται στο Σταθμό Λαρίσης.

Η διαδρομή κράτησε κοντά στις 7 ώρες! Σε όλη την διάρκεια της δεν έλλειψαν τα πειράγματα και τα αστεία. Γύρω στις 7:00 π.μ το τρένο σφύριξε και όλοι ακούσαμε αυτό που περιμέναμε. Θεσσαλονίκη!!!

Ναι, ναι αλήθεια είναι είχαμε φτάσει στη όμορφη συμνηρωτεύουσα.

Μόλις κατεβήκαμε από το τρένο βρήκαμε τον κύριο Άγγελο Αγγελίδη Αρχηγό του Κατασκηνωτικού Κέντρου του ΣΕΠ στον Χορτιάτη, ο οποίος μας καλωσόρισε και μας έδωσε οδηγίες για το πώς θα φτάσουμε στο Κατασκηνωτικό Κέντρο.

Λίγο μετά της 13:00 μ.μ ήμασταν όλοι στον προορισμό μας. Χρησιμοποιώντας δύο λεωφορεία φτάσαμε στο χωριό του Χορτιάτη. Από εκεί και για καμία ώρα περίπου περπατήσαμε σε ένα μονοπάτι γεμάτο χιόνι. Η αποθέωση ήρθε όταν φτάσαμε στον κατασκηνωτικό χώρο, ο οποίος ήταν γεμάτος από χιόνι.

Τα παιδιά όπως ήταν φυσικό, μόλις φτάσαμε άφησαν τα σκιόδια τους και βγήκαν έξω να παίξουν και να χαρούν το όμορφο χιόνι.

Δύο μέρες στο όμορφο Χορτιάτη με πολύ προσκοπική δράση, παιχνίδια και γέλιο πέρασαν δημιουργικά, ευχάριστα αλλά και γρήγορα!



φυσικό δεδομένου ότι μέναμε στο κέντρο της πόλης είχε λιγότερο κρύο από ότι στο βουνό του Χορτιάτη.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήσαμε φωτογραφικό σαφάρι σε σημαντικά μνημεία της πόλης όπως τον Λευκό Πύργο, τη Ροτόντα, τον Άγιο Δημήτριο και πολλά άλλα.

Το βράδυ μας βρήκε στην εστία να απολαμβάνουμε της κροκέτες κοτόπουλου με πατάτες που εμείς οι ίδιοι φτιάξαμε, καθώς εκείνη τη μέρα κάθε ενω-



Μετά από 7 ώρες ταξίδι είμαστε πάλι πίσω στην Αθήνα. Η ώρα ήταν 23:00 όταν ο σταθμάρχης είπε «Αφίξη αμαξοστοιχίας 603 από Θεσσαλονίκη» Στο σταθμό μας περίμεναν γονείς και φίλοι. Η αλήθεια είναι πως περάσαμε πολύ ωραία και ήταν κρύμα που επιστρέψαμε πίσω.

Αναμφίβολα η δράση αυτή θα είναι μια ευχάριστη ανάμνηση στα 17 παιδιά που συμμετείχαν αλλά και στους 4 βαθμοφόρους του αρχηγείου μας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων κρίνεται πολύ καλός αν αναλογιστούμε ότι ήταν γιορτινές μέρες.



Να προσέξω αυτό το Μήνα

- Τετραήμερη στη Θεσσαλονίκη!
- Γιορτάζοντας τα Θεοφάνεια
- Σώστε το περιβάλλον...
- Ώρα για μπάσκετ
- Το «Βίαιο Σύμπαν» !!!
- Οι Δράσεις του Φεβρουαρίου



Εορτασμός Θεοφανείων 6.1.2008

Ημέρα που τιμούμε τη βάπτισμα του Ιησού Χριστού. Οι Πρόσκοποι του Συστήματος μας από την Αγέλη την Ομάδα και την Κοινότητα, όπως κάθε χρόνο και φέτος βρέθηκαν στην Μητρόπολη του Παλαιού Φαλήρου τον Άγιο Αλέξανδρο για να τιμήσουν την ημέρα αυτή. Από την Ομάδα μας ειδικότερα συμμετείχαν οι Αλέξανδρο Ντόστογλου, Νίκη Τσομπάνη, Πέτρο Σακελλαρόπουλο, Λιάγκα Βασιλική, Αρκούρ Μαντλέν και Αρκούρ Μπερνάρ μαζί με τους Θεοδώρου Αργύρη, Μαγδαληνό Μιχάλη, Δανόπουλο Δημήτρη, Χόππερ Ελένη, Μαγδαληνό Χρήστο, Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους πρώτους γιατί αν και επιστρέψαμε αργά το προηγούμενο βράδυ από την εκδρομή της Θεσσαλονίκης ήταν εκεί και έδειξαν ότι πάνω από όλα είναι Πρόσκοποι.



Το 2008 θα είναι το κάτι άλλο από δράση !!!

Ώρα για Μπάσκετ 20.1.2008

Η μπάλα είναι αλήθεια ένα από τα ωραιότερα μέσα με τα οποία τρελαίνονται να παίζουν τα παιδιά. Όταν λοιπόν συνδυάζεις τη μπάλα με μια ηλιόλουστη μέρα τότε πραγματικά πετυχαίνεις ένα καλό αποτέλεσμα. Η Ομάδα με 17 Προσκόπους επισκέφθηκε το Αθλητικό Κέντρο του Δήμου μας και πέρασε δύο ώρες παίζοντας μπάσκετ και κάνοντας διάφορα προσκοπικά παιχνίδια.

Αρχικά κάναμε ζέσταμα με διάφορες ασκήσεις, και εξηγήσαμε λίγα πράγματα για την αξία της άσκησης του σώματος καθώς και το πώς παίζετε το μπάσκετ. Στη συνέχεια οργανώσαμε και παίξαμε ενωμοτιακό πρωτάθλημα.



Δράση Κλειστού Χώρου 13.1.2008

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2008 ήταν μια μέρα οργάνωσης για το τι θα κάνουμε το επόμενο δίμηνο. Είχαμε ετοιμάσει μια δράση κλειστού χώρου με θέμα το Περιβάλλον.

Τα παιδιά πέρασαν 2 ώρες και έμαθαν πολλά πράγματα για το περιβάλλον ιδιαίτερα δε για τους κινδύνους που το απειλούν.

Παιχνίδι, τραγούδι και 4 πολύ όμορφες παρουσιάσεις από τα Δελφίνια, τους Ιπποκαμπους, τους Ξιφίες και τους Πιγκουίνους μας έδειξαν τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας ώστε στο μέλλον να ζούμε σε ένα ποιο καθαρό περιβάλλον με λιγότερες απειλές για τον άνθρωπο αλλά και την χλωρίδα και την πανίδα.

Στο τέλος της δράσης κάναμε το Συμβούλιο Προγραμματισμού για το τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.



Οι δράσεις του Φεβρουαρίου

10/2/2008: Δράση Τεχνικών Δεξιοτήτων (10:30 π.μ. στην Εστία)

17/2/2008: Μονοήμερη Εκδρομή στο Άλσος Συγγρού (8:30 π.μ στο Τροκαντερό)

23/2/2008: Παιχνίδι Πόλεως (19:00 μ.μ στην Εστία)

2/3/2008: Αθλητικό Μονοήμερο (9:00 π.μ στην Εστία)

9/3/2008: Επίσκεψη σε ραδιοφωνικό σταθμό (9:30 π.μ στην Εστία)

16/3/2008: Ιππασία (9:00 π.μ στην Εστία)

23&24/3/2008: Διήμερη εκδρομή στον Παρνασσό (7:30 π.μ στην Εστία)

25/3/2008: Παρέλαση (9:30 π.μ στην Εστία)

«Το Βίαιο Σύμπαν» - Πλανητάριο 27.1.2008

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008 επισκεφθήκαμε το ίδρυμα Ευγενίδου, το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο για να παρακολουθήσουμε την παράσταση «**Το Βίαιο Σύμπαν**».

Η συμμετοχή ήταν πολύ καλή, 25 Πρόσκοποι! Τα 27 άτομα, περιλαμβανομένων και δύο βαθμοφόρων αποτελούν ρεκόρ συμμετεχόντων από την αρχή του χρόνου!

Στην πρόσκαιρη ζωή μας στη γη τίποτε δεν μας φαίνεται τόσο μόνιμο και σταθερό όσο τα άστρα στον ουρανό. Χρόνια και χρόνια τώρα, τα ίδια άστρα, στους ίδιους αστερισμούς λαμπυρίζουν, σταθερά όσο και ο ήλιος. Τα πάντα εκεί μοιάζουν αναλλοίωτα, γαλήνια και ειρηνικά! Και όμως όλα όσα βλέπουμε στον έναστρο ουρανό δεν είναι παρά μια καλοστημένη απάτη! Γιατί αν επιχειρούσαμε ένα ταξίδι μέσα στα άστρα δεν

θα βρίσκαμε ένα ήρεμο και αναλλοίωτο σύμπαν.

Με την επιστροφή στην εστία η Ευτυχία έκανε μια πολύ ωραία παρουσίαση για τους Μύθους σε όλο τον κόσμο. Αφού την παρακολουθήσαμε με προσοχή και εντυπωσιαστήκαμε από τα στοιχεία που είχε βρει, κάναμε τυπικά λήξης και ήρθε η ώρα για το Συμβούλιο Τιμής. Ήταν ένα Συμβούλιο Τιμής λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα καθώς στους Πιγκουίνους είχαμε να συζητήσουμε την αλλαγή Ενωμοτάρχη και Υπενωμοτάρχη που έγινε. Ανέλαβαν ο Χρήστος Μαγδαληνός, Ενωμοτάρχης και η Μαντλέν Αρκούρ Υπενωμοτάρχη. Ευχαριστίες ανήκουν στα απερχόμενα στελέχη Στεφανία

Στεφάνου, Ενωμοτάρχη και Βίκη Λυγερού, Υπενωμοτάρχη.

