



# Πυξίδα

Οκτώβριος 2007

## Ενωμοτιακό Πρωτάθλημα 7.10.2007

Δεύτερη δράση για φέτος και τι καλύτερο από το να πάμε να γυμνάσουμε λίγο το σώμα μας. Η ημέρα ήταν ηλιόλουστη και το θερμόμετρο φλέρταρε με τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αφού συγκεντρωθήκαμε στην Εστία μας, αναχωρήσαμε για το **SEA PARK** (το οποίο για όσους πιθανόν να μην το ξέρουν βρίσκεται πίσω από την καφετέρια Φλοίσβος). Αφού φτάσαμε ξεκίνησε το Ενωμοτιακό Πρωτάθλημα. Τα αγωνίσματα ήταν το **“Πατρόλο”** και το **“Χιώτικο ποδόσφαιρο”**.

Οι Ενωμοτίες από τα πρώτα λεπτά μπήκαν με πάθος στον αγώνα με σκοπό τη νίκη.

Η Δράση κυλούσε όμορφα όμως ο καυτός ήλιος μας είχε εξαντλήσει όλους. Ευκαιρία για ένα διάλειμμα



για να πιούμε λίγο νερό και να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας, αλλά και τα πλάνα μας.

Για την ιστορία αξίζει να αναφέρουμε ότι νικήτρια ενωμοτία ήταν οι **Ξιφίες** με **15 πόντους**, δεύτερη

ενωμοτία οι **Πιγκουΐνοι** με **12**, μετά η **Ιππόκαμποι** με **10** και τα **Δελφίνια** με **9 πόντους**.

**Συγχαρητήρια** αξίζουν σε όλους για την προσπάθειά τους.

Στη δράση αυτή πήραν μέρος 25 Πρόσκοποι.



### Να προσέξω αυτό το Μήνα

- Ενωμοτιακά Πρωταθλήματα, το κάτι άλλο!
- Ξεχώρισε η παρουσία μας στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
- «Επίσημη Πρώτη» εκδρομή στον εθνικό δρυμό Σουνίου
- Γωνιές ενωμοτιών με κέφι και φαντασία...
- Προγραμματίζουμε για να έχουμε !

## Ώρα για παρέλαση - 28.10.2007

Πρώι, πρώι και το ρολόι έδειχνε μόλις 9:15 όταν ξεκινήσανε να μαζεύονται στην Εστία όλες οι ενωμοτίες με σκοπό να λάβουμε μέρος στην Παρέλαση.

Στην Παρέλαση, για να θυμηθούμε αλλά και να τιμήσουμε το «ΟΧΙ» των Ελλήνων στους Ιταλούς. Οι πρόβες ξεκίνησαν καθώς όλοι θέλαμε να παρουσιαστούμε με όσο καλύτερο βήμα γίνεται στην Παρέλαση.

Η Ομάδα μας παρέλασε με 21 Πρόσκοπους και 2 Βαθμοφόρους μαζί με τα αλλά δυο τμήματα του Συστήματος μας την Αγέλη των Λυκοπούλων και την Κοινότητα των Ανιχνευτών.

**Μπράβο για την ωραία παρουσία και συμμετοχή !!!**



## Μονοήμερη Εκδρομή στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου 14.10.2007

Το Σάββατο το βράδυ τα σύννεφα μας έδειξαν τις διαθέσεις τους. Αρχικά αυτό φάνηκε να μας βάζει σε σκέψεις για την Κυριακή, αφού είχαμε οργανώσει την πρώτη μας εκδρομή για φέτος στον **Εθνικό Δρυμό Σουνίου**.

Η Κυριακή ξημέρωσε και ο ήλιος ήταν σε θέση ισχύος σε σχέση με τα σύννεφα το πρωί. Ήταν λίγο μετά της **7:50** όταν άρχισαν να έρχονται στην Εστία φατσούλες γεμάτες χαρά για την πρώτη εκδρομή της χρονιάς. Η διαδρομή ήταν ευχάριστη και μαγευτική, αφού το πούλμαν ακολούθησε όλη την παραλιακή διαδρομή **μέχρι Φώκαια**. Και ειδικά μετά την Βάρκιζα που βλέπεις συνέχεια θάλασσα!!

Ήταν λίγο μετά της **9:30** όταν από το πούλμαν αντικρίσαμε ένα πολύ όμορφο δάσος στην τοποθεσία **Καμάριζα Σουνίου**. Αφού ξεφορτώσαμε το πούλμαν ξεκίνησε η εγκατάσταση.

Το ρολόι έδειχνε **10:30** και τα πέντε σφυρίγματα έδωσαν το έναυσμα για να περάσουμε να δούμε της γωνίες των

ενωμοτιών και να αξιολογήσουμε τα επιτεύγματα τους. Όλες οι γωνίες ήταν πολύ καλές και δυσκολευτήκαμε να αποφασίσουμε. Όμως καλύτερη όλων ήταν η γωνία της ενωμοτία **Ιπποκάμπων**.

Ακολούθησαν τα τυπικά έναρξης και



μετά ώρα για παιχνίδι και μάλιστα για πολύ παιχνίδι.

Τα παιχνίδια ήταν πρωτότυπα και διασκεδάστηκα, μα το κερασάκι στην δια-

σκέδαση ήταν το Baseball. Όσα παιδιά δεν το ήξεραν το έμαθαν και ξετρελάθηκαν.

Μετά το Baseball μας επισκέφτηκε ο δήμαρχος της Scoutropolis και μας ανέλυσε τη δομή της νέας άμιλλας.

Το μεσημέρι έφτασε, και ώρα για φαί. Όλοι απολαύσαμε τα πλούσια εδέσματα που είχαμε. Η ώρα πλησίαζε **16:30** και το πούλμαν μας έκανε σινιάλο για το δρόμο της επιστροφής. Αφού λοιπόν μαζέψαμε της γωνίες μας και κάναμε τα τυπικά λήξης πήραμε το δρόμο της επιστροφής.

Όμορφες στιγμές δράσης και χαράς για τα 23 παιδιά που έλαβαν μέρος στην Εκδρομή μας.

**Σας περιμένουμε όλους στην επόμενη εκδρομή στις αρχές Δεκεμβρίου για να περάσουμε ακόμα καλύτερα.**

## Ενωμοτιακές 20 & 21.10.2007

Η Εστία μας έχει ομορφαίνει, επικίνδυνα όμως. Όμως για να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση πρέπει και οι Ενωμοτίες να βάλουν ένα χεράκι.

Έτσι το Σαββατοκύριακο 20-21/10/2007, οι ενωμοτίες είχαν προγραμματίσει ενωμοτιακές δράσεις με σκοπό να οργανώσουν καλύτερα τις γωνίες τους.

Οι ενωμοτιακές έγιναν και το απο-

τέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Στις ενωμοτιακές συμμετείχαν 24 πρόσκοποι!!!

*Κάθε δράση  
και μια έκπληξη !!!*



## Συμβούλιο Προγραμματισμού 28.10.2007

Αν σας γεννιέται το ερώτημα τι θα κάνουμε τον μήνα Νοέμβριο και που θα πάμε; Η απάντηση δόθηκε από το Συμβούλιο Τιμής της Ομάδας που αποφάσισε μετά από συζήτηση τα εξής:

**11/11/2007 (10.30πμ)**  
Μεγάλο Παιχνίδι Challenge

**18/11/2007 (10.30πμ)**  
Δράση Τεχνικών Δεξιοτήτων



24/11/2007: Βραδινή Δράση

Η ενημέρωσή σας για το που θα πάμε και τι θα κάνουμε το Δεκέμβριο θα συνεχιστεί στην πυξίδα Νοεμβρίου.

*Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ομάδα τα Χριστούγεννα πάει Θεσσαλονίκη, εκδρομή που δεν πρέπει να χάσει κανείς!!!!*